



Thánh Gia

Thông Tin Liên Lạc Gia Đình Đồng Công

1900 Grand Avenue ★ Carthage, Missouri 64836 ☎ (417) 358-7787 ★ Fax. (417) 358-9508

THÁNG 1/2007 * SỐ 173



Lòng Ước Ao

Nên Thánh

"Ta là Chúa, là Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi hãy nên thánh và gìn giữ sự thánh thiện, vì Ta là thánh." (Levi 11:44). Chúa hằng muốn chúng ta nên thánh. Thánh Phaolô viết cho giáo

đoàn Thessalonica: "Điều Chúa muốn là anh em hãy nên thánh." (1 Thes 4:3). Lòng ước muốn của Chúa còn xem như một lệnh truyền cho chúng ta phải cố gắng nên trọn lành: "Các con hãy trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng Trọn Lành." (Mat 5:48). Mục đích của Gia Đình Đồng Công là "tập luyện" cho mỗi phần tử sống đời trọn lành như lời Chúa truyền dạy (*Thủ Bản #1*). Vì thế, Gia Đình Đồng Công đòi hỏi các phần tử luôn phải có lòng ước ao sống đời hoàn thiện và đó cũng là điều kiện để gia nhập. (*Thủ Bản #3*). Dĩ nhiên, các phần tử Gia Đình Đồng Công không phải là đã trọn lành nhưng cố gắng sống trọn lành. Lệnh truyền "nên trọn lành như Cha trên trời" là lệnh truyền cho mọi người tín hữu, và Gia Đình Đồng Công đã nhận lệnh truyền này làm hướng sống cho mỗi phần tử.

Thiếu lòng ước ao thăng tiến hơn thì không hy vọng gì có thể tiến lên trên đường hoàn thiện. Một tâm hồn không ước ao thăng tiến thì cũng chẳng cố gắng làm một việc gì. Chính vì thế mà thánh Augustinô viết: "Đi đường nhân đức, không tiến lên là lùi lại.", và theo thánh Anphongsô thì tâm hồn ấy "còn có nguy hiểm bị hư đi."

Thánh Grêgoriô đã so sánh một người đang cố gắng tiến lên con đường hoàn thiện như một chiếc thuyền đang đi ngược dòng sông chảy xiết, nếu người chèo thuyền không chèo găng lên chống lại với dòng nước, thuyền sẽ không thể tiến thêm được mà còn bị làn nước lôi kéo đi. Cuộc sống thánh thiện chẳng khác gì con thuyền đang lội ngược dòng. Lội ngược với chính những đam mê nét xấu trong con người chúng ta, chúng luôn luôn lôi cuốn chúng ta xuống hố tội lỗi. Ngay việc bảo vệ đức Tin, lo cho đời sống đạo bình thường, người Kitô hữu cũng đã phải can đảm lội ngược dòng xã hội vô thần duy vật hôm nay. Đời sống con người

xã hội hôm nay đang có nguy cơ tiến dần đến chỗ vô thần, họ có đạo nhưng không sống đạo. Đời sống thiêng liêng lại trái ngược với đời sống vật chất: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được." (Mt 6,24; Luca 16:13). Chúng ta phải đâm ngực và thú tội rằng chúng ta đang bị sức nặng của đời sống vô thần, duy vật đè nặng, nó đang đe dọa chiếm đoạt tâm hồn chúng ta.

Chúng ta nên suy nghĩ lời thánh Anphongsô dựa vào Sách Châm Ngôn nói: "Con đường các người công chính giống như tia sáng ban mai, dần dần giải to ra, cho đến khi sáng hẳn thành ngày, Trái lại, con đường các kẻ dữ đi (con đường tội lỗi) thì tối tăm u ám, mà càng ngày càng tối tăm u ám tăng thêm, các kẻ khốn nạn này bước đi mà không biết mình sẽ sa ngã vào đâu" (x Pro. 4:18-19).

Sách Khôn ngoan nói: những người ước ao sống đời hoàn thiện sẽ mau chóng đạt được, và họ sẽ lập được một công nghiệp sung mãn. (x Khôn ngoan 4:13). Như thánh Luy Gonzaga, dù qua đời lúc 23 tuổi, nhưng đã đạt được mức độ thánh thiện rất cao. Một lần thánh nữ Maria Madalena Pazzi được ơn ngất trí, nhìn thấy thánh Luy ngự trên một tòa cao sáng láng trên trời, đến nỗi thánh nữ nghĩ rằng không có vị thánh nào cao sang bằng. Khi ấy, thánh nữ được ơn Chúa soi sáng cho biết sở dĩ thánh Luy Gonzaga được lên tới bậc thánh thiện cao cả như thế là do Ngài có một lòng ước ao nên thánh rất cao độ. Ngài đã ước ao được yêu Chúa như Chúa đáng kính mến, và khi biết được mình không thể yêu Chúa được như thế thì rất khổ tâm vì không thể yêu Chúa như lòng Ngài khao khát, tuy nhiên Thiên Chúa đã ân thưởng cho Ngài như đã yêu Chúa như thế.

Thánh Laurensô Justinianô nói: "Do lòng ước ao leo lên núi trọn lành, linh hồn sẽ vừa có thêm sức mạnh, vừa làm nhẹ bớt các nỗi khổ nhọc vất vả phải chịu." Thiếu lòng ước ao nên hoàn thiện, linh hồn sẽ dễ ngã lòng trước những cực nhọc khó khăn. Thánh Têrêsa Avila dạy: "Ta hãy đưa tâm hồn lên cao: vì khi có những tư tưởng hướng về những sự thánh thiện, ta sẽ được lòng can đảm để cố gắng đạt tới những điều ấy." Thánh nữ lại dạy: "Chúng ta đừng sợ ước ao những sự thánh thiện cao cả, hãy tin chắc đã có Chúa giúp đỡ và với sự cố gắng dần dần sẽ đạt được, như các thánh đã làm. Vì các thánh

đã nhờ Chúa giúp đỡ mà đạt được. . . Chúa muốn cho linh hồn hãy can đảm lên và Chúa yêu quý những tâm hồn ấy, miễn là họ hạ mình xuống khiêm nhường và bỏ lòng tự tin. Tôi chưa thấy một tâm hồn can đảm mà lại bị ở mức độ tầm thường trên đường nhân đức. Tôi cũng chẳng thấy ai giả hình khiêm nhường để che đậy cách sống ương ái của mình mà lại bước mau chóng trên đường nhân đức."

Muốn có lòng ước ao và hăng say nên thánh hãy đọc truyện các thánh, nhất là những vị trước khi trở về với Chúa có đời sống bê tha tội lỗi. Khi bỏ đời sống tội lỗi các ngài đã quyết chí trở nên một vị thánh lớn, như thánh nữ Maria Madalena, thánh Augustinô, bà thánh Pelagia, thánh nữ Maria Ai-cập. Chúng ta đừng có tư tưởng rằng ước ao nên thánh là kiêu ngạo, thánh Têrêsa Avila nói: "Ma quỷ xui ta tưởng: ước ao những điều thánh thiện và ước ao bắt chước các thánh là tội kiêu ngạo." Thánh nữ nói tiếp: Đó là một điều sai lầm lớn, vì chúng ta không cậy vào sức mình, mà chỉ trông cậy ở Chúa để can đảm bước lên đường thánh thiện. Như thánh Phaolô viết: "Nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi có thể làm được mọi sự." (Philip 4:13).

Thánh Anphongsô khuyên: "Chúng ta hãy ước ao những sự thánh thiện, như ước ao yêu mến Chúa hơn các thánh đã yêu, chịu đau khổ vì Chúa hơn các thánh tử đạo, muốn chịu nhục nhã và tha thứ cho kẻ làm nhục ta, sẵn lòng chịu mọi sự vất vả, khó nhọc để cứu rỗi các linh hồn. . . hoặc những điều ước ao giống như vậy. Những điều ước ao này nếu không thực hiện được Chúa cũng thưởng công vì thiện chí của chúng ta. Vì những ước ao sự xấu làm mất lòng Chúa thế nào thì những ước ao thánh thiện cũng làm vui lòng như thế." Mỗi buổi sáng khi thức dậy, nên dốc lòng làm tất cả mọi việc trong ngày cách thánh thiện, có thể để ý riêng một việc nào đó để làm cách trọn hảo hơn; hoặc dốc lòng vui chịu những sự trái ý không kêu ca hoặc trong ngày hôm nay sẽ năng nhớ đến Chúa, Đức Mẹ, như năng đọc câu: "Giêsu Maria Giuse, con yêu mến, xin cứu rỗi linh hồn." Thánh Anphongsô minh xác: "Theo đuổi sự hoàn thiện, linh hồn được một sự bình an không thể có ở cái thế gian này."

Joseph M. Kim Ngân, CMC

(Câu hỏi Gọi Ý Chia Sẻ ở trang 19)



Lòng

CÂY TRÔNG

(Tiếp theo)

CHƯƠNG XIII

CÂY TRÔNG TRONG CƠN CÁM ĐỔ

1.-a/ CÂY TRÔNG VÀO CHÚA GIÊSU. NGÀI RẤT ƯỚC AO GIỮ GÌN TA TRONG SẠCH, NHẤT LÀ NẾU CHÚNG TA LÀ NHỮNG HIỀN THÊ CỦA NGÀI, VÀ NHẤT NỮA LÀ NẾU CHÚNG TA SỐNG ĐỒNG NHẤT VỚI NGÀI.

Để tăng cường lòng cậy trông và sự dũng cảm của chúng ta chống lại những cơn cám dỗ, chúng ta đã chạy đến với Chúa và với những ưu phẩm của Ngài. Giờ đây chúng ta hãy hướng mắt về Chúa Giêsu Cứu Thế và Đức Maria Mẹ Vô Nhiễm của chúng ta.

Chúa Giêsu đã yêu thích sự trong sạch chùng nào, Ngài đã biểu lộ tình yêu đối với nhân đức thánh thiện đó chùng nào đang khi Ngài còn sống giữa chúng ta! Nhờ đức trong sạch, thánh Gioan đã trở nên môn đệ yêu quý hơn của Chúa Cứu Thế và được dựa đầu trên Trái Tim Ngài trong bữa tiệc ly. Chúa Giêsu yêu mến những trẻ nhỏ chùng nào vì sự trong sạch của chúng! Chỉ một ý nghĩ về việc xâm phạm đến sự trong sạch ấy cũng làm cho Ngài thốt lên những lời nghiêm khắc: "khốn cho kẻ làm gương mù cho một trong những đứa trẻ nhỏ có lòng tin vào Ta, thả buộc cối đá vào cổ mà ném nó xuống biển còn hơn".

Tất cả chúng ta đã may mắn một cách say sưa tấn kịch của người đàn bà Samaria, trong đó Chúa Giêsu tỏ bày lòng ước ao nồng nhiệt muốn

LTS: Tác phẩm "*Lòng Cây Trông*" là một tác phẩm rất giá trị, xây dựng lòng đạo đức căn bản và tạo một cái đà thăng tiến cho đời sống đạo. Cuốn sách đem lại niềm an ủi và sức sống cho nhiều tâm hồn.

kéo người đàn bà tội lỗi rất đáng thương này ra khỏi vũng bùn thói hư. Chính để gỡ chị ta khỏi thói xấu đáng ghê tởm ấy mà Ngài đã an bài cuộc gặp gỡ này và mặc dù trái ngược với tập tục của người Do thái, Ngài đã ngừng lại để trò chuyện với người đàn bà Samaria này, trên bờ giếng Giacóp trước sự ngỡ ngàng sững sốt của các tông đồ. Chúa Giêsu đã nồng nhiệt ước muốn trả lại sự trong sạch cho người đàn bà lạc đường này. Có lẽ nào Ngài lại không ngàn lần ước muốn giữ gìn hơn, sự khiết tịnh của những ai yêu mến Ngài, của những người đã hiến dâng cho Ngài tất cả tình yêu của họ. Không bao giờ Ngài để ta chiến đấu một mình với thần hoả ngục, mặc dầu bên ngoài có vẻ trái ngược.

Người ta còn nhớ câu chuyện đầy xúc cảm của thánh Catarina Sienna. Sau khi bị cám dỗ cách ghê gớm, bà đã phàn nàn với Chúa Giêsu một cách âu lo rằng: "lạy Chúa Giêsu con, vậy thì Chúa ở đâu trong khi con bị bão táp như thế". Và Chúa Giêsu trả lời cách yêu đương: "Cha đã ở ngay trong giữa lòng con". Đấng Cứu Thế cũng có thể trả lời cho chúng ta như vậy sau mỗi cơn cám dỗ.

Và nếu điều đó thật cho tất cả những ai yêu mến Chúa Giêsu và muốn duy trì thiện chí đối với Ngài, thì điều đó còn thật một cách đặc biệt hơn đối với những linh hồn ưu tuyển, những hiền thê của Ngài như những tu sĩ nam nữ. Ngài sẽ che chở họ một cách thận trọng chùng nào cho khỏi mọi sự xấu xa dơ bẩn. Ngài giữ gìn họ cách trung thành như "con người trong mắt Ngài". Ngài, Người Bạn

Tình yêu đương tuyệt vời, yêu thương những hiền thê của Ngài như chưa bao giờ có ai đã yêu, lại để mình chịu thua những người chồng trần gian trong vấn đề trung tín và chăm lo cho người yêu của mình sao? Ngài lại chẳng làm tất cả, phải, tất cả, Ngài lại chẳng dùng quyền toàn năng, của Ngài để phục vụ cho hiền thê rất yêu dấu của Ngài sao? Ngài lại chẳng che chở bạn mình khỏi cái tai họa lớn nhất các tai họa, tức là sự sa ngã vào vũng bùn của tội như nhuốc, đang khi chỉ một lời của Ngài cũng đủ để giải thoát bạn sao?

Khi một cơn cám dỗ làm ta âu lo và có vẻ quay cuồng, ta hãy nghĩ đến tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng Thánh Quân của chúng ta. Có người tình quân nào ở trần gian lại có thể nhìn xem một cách lãnh đạm: những mưu mô độc ác của kẻ quyến rũ đang cố gắng lôi kéo hiền thê rất yêu của mình về đường tà chẳng? Lòng họ sẽ sôi giận chùng nào, họ sẽ sẵn sàng chùng nào, làm tất cả mọi cái có thể để bảo vệ sự trong sạch và tình yêu trung tín của hiền thê họ khỏi những mưu kế độc hại này. Và Chúa Giêsu lại chẳng giúp đỡ tôi sao? Lẽ nào Ngài lại để tôi quy ngã dưới sự tấn công của những tên cám dỗ đê tiện này là chính xác thật tôi và ma quỷ sao? Ngài lại chẳng nóng nảy bảo toàn sự trong sạch và đức khiết tịnh của tôi sao?

Ta hãy tin chắc rằng nếu đôi khi coi như Ngài để ta một mình trong những lúc âu lo ấy náy, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Ngài ẩn mình đi để có thể tham dự một cách tốt hơn vào những biểu chứng tình yêu của chúng ta. Nếu Ngài có một lòng xót thương vô biên đối với hiền thê của Ngài, Ngài sẽ tràn đầy hân hoan và sung sướng đang khi nhìn bạn mình chiến đấu cách trung thành, đang khi nghe những tiếng kêu cấp cứu cho tình yêu gọi lên. Ngài ẩm ta vào ngực một cách vô hình, kín đáo và xiết chặt ta trong vòng tay tuy ta không cảm thấy, nhưng không kém yêu đương và thiết thực.

Đôi khi vào lúc bị giày vò nhất, nên cầm lấy tượng chịu nạn mà hôn kính cách âu yếm và nhìn ngắm Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá vì ta. Hãy thê quyết hết tâm tình với Ngài. Hãy nói với Ngài: "A! Lạy Chúa Giêsu, chính con đã là nguyên nhân những đau khổ của Chúa. Thà chết nghìn lần còn hơn đóng đinh Chúa lần nữa bằng tội trọng, thà chết còn hơn làm phiền lòng Chúa nữa bởi một chút trể nải cố tình. Vâng, thà chết còn hơn. Nhưng

Ôi Chúa Giêsu! Chúa biết sự hèn yếu vô tận của con. Đôi khi coi như con sắp ngã theo những quyến rũ xấu xa. Chúa là Đấng rất khát mong tình yêu và sự trong sạch của con, là Đấng đã làm và chịu tất cả để làm con nên trong sạch, xin hãy dùng ơn sủng toàn năng của Chúa để cứu thoát con.

Và nhất là với các bạn, hồi đoàn con ưu tuyển nhỏ bé, là những linh hồn được kén chọn giữa các linh mục và tu sĩ, chẳng những các bạn sống trong sự đại mật thiết với Chúa Giêsu, mà các bạn còn nghe tiếng gọi của Ngài để đi đến chỗ mật thiết trọn hảo, tới một đời sống đồng nhất với Ngài, các bạn hãy vui mừng hân hoan giữa những gian truân của các bạn. Các bạn hãy vui lên như vị đại tông đồ: "Tôi tràn đầy vui sướng giữa những gian truân". Chúa Giêsu muốn sống lại nơi bạn sự trong sạch khôn tả của Ngài. Ngài đã chọn các bạn để sống nơi các bạn tất cả các nhân đức của Ngài, cũng để sống nơi các bạn đức khiết tịnh trọn hảo của Ngài. Hãy can đảm và cậy trông. Chính Ngài đương đầu với cuộc đại chiến về đức trong sạch nơi các bạn. Chính nơi các bạn mà Ngài muốn làm sáng tỏ đức khiết tịnh thần linh của Ngài trước mặt các thiên thần và các thánh. Ngài biết rằng đức khiết tịnh này chỉ trở nên trọn vẹn và hoàn hảo nơi các bạn giữa những cuộc chiến đấu, Cần gấp có những cám dỗ mãnh liệt để tỏ ra cho cả triều đình thiên quốc thấy rõ tình yêu rất tinh khiết và rất trung thành mà các bạn dâng Chúa Giêsu. Hãy hân hoan sung sướng, vì sau mỗi cuộc tấn công, lại làm lớn thêm sự trong sạch và tình yêu của các bạn. Còn sự yên ủi nào lớn lao hơn cho các bạn nữa? Khi chước cám dỗ quấy nhiễu một cách hung bạo hơn, các bạn hãy gọi Chúa Giêsu, Đấng coi như đang ngủ trong thuyền của lòng bạn. Hãy thưa với Ngài: "Lạy Chúa, xin hãy cứu chúng con, chúng con chết mất!". Và Chúa Giêsu sẽ chỗi dậy và truyền lệnh cho phong ba và tức khắc mặt biển hồ của linh hồn các bạn sẽ trở lại trong trẻo và yên hàn.

Hơn nữa, đôi khi hãy nói với Chúa Giêsu: "Lạy Đấng con yêu mến, Chúa có lời hằng sống". Bây giờ đến lượt Chúa hành động. "Khi tôi yêu, chính là lúc tôi mạnh" (Cor 12,10). Lúc này con cảm thấy tất cả sự yếu đuối của con. Xin Chúa hãy tỏ ra quyền lực của Chúa, cũng là quyền lực của con. Ôi Chúa Giêsu! hãy sống trong con sự trong sạch của Chúa, hãy giải tỏa nơi con đức khiết tịnh

của Chúa.

Và rồi, có khi trong mấy giờ nữa, Chúa Giêsu, vị thượng khách của các nhà tạm chúng ta sẽ đến thăm viếng tôi trong lúc hiệp lễ. Lúc đó tôi sẽ phô bày với Ngài những vết thương, sẽ tỏ ra cho Ngài thấy những ung nhọt của tôi. Tôi sẽ cho Ngài thấy cái ung thư ghê tởm ô uế của tội trọng đã gây nên trong tôi và nó làm cho tôi áy náy không chừng. Tôi sẽ ôm ghì lấy Ngài một cách nồng nhiệt âu yếm, Ngài là sự trong sạch vô biên, là quang chất (radium) tuyệt vời, là môn thuốc duy nhất có thể chữa lành những tật nguyên của tôi. Mỗi lần hiệp lễ, tôi sẽ xiết chặt Trái Tim Ngài vào trái tim tôi, tôi sẽ khẩn xin Ngài chữa lành linh hồn tôi. Ngài sẽ biến đổi tôi một cách âm thầm và chữa lành một cách kỳ diệu chứng ung thư bất trị của sự ô uế căn bản của tôi.



2. b/ CÂY TRÔNG VÀO MẸ MARIA.

Tất cả những linh hồn khát khao sự trong sạch đều biết rằng họ không thể nào có được một Đấng bảo hộ nào tốt hơn Mẹ Maria là Mẹ Vô Nhiễm của họ. Ngay từ buổi sơ khai của Kitô giáo cho tới chúng ta, biết bao linh hồn đã sấp mình dưới chân Mẹ để gặp được nơi Mẹ sự bảo toàn cho đức trong sạch của họ. Biết bao linh hồn nhờ Mẹ đã trở nên xuất sắc bởi sự thanh khiết trọn hảo của họ, đôi khi họ đã đi tới chỗ lấy máu đào để đóng ấn trên lời hứa triết để trung thành với Chúa Giêsu của họ.

Ai hơn Mẹ Maria có thể giúp chúng ta trong cuộc chiến đấu nặng nề này. Mẹ là Đấng ngay từ đầu thai đã đập dập đầu con rắn và sự trong sạch tuyệt đối của Mẹ đã là tác phẩm của sự toàn năng Thiên Chúa, Mẹ đã được tác tạo để chiến đấu bên cạnh chúng ta đồng thời với Con Mẹ là Chúa Giêsu.

Chúng ta hãy năng xin Mẹ ban cho sự trong

sạch hoàn hảo, trong sạch khỏi hết mọi thứ tội, nhưng nhất là trong sạch khỏi mọi lầm lỗi nghịch đức thanh tịnh. Chúng ta hãy năng nói với Mẹ: "Lạy Mẹ Maria: Mẹ rất trong sạch, rất tinh tuyền, con là đứa con cưng của Mẹ, con rất ước ao giống Mẹ một chút. Mẹ biết những nỗi khổ cực bẩm sinh của con. Mẹ biết con thường phải rên xiết chứng nào về những xúi giục xấu xa ám ảnh con. Xin Mẹ giúp con trong sạch, trong sạch mãi và nếu con phải qua lửa cám dỗ, xin Mẹ đừng để con bao giờ sa ngã. Xin Mẹ hãy làm cho đức trong sạch của con mỗi lần đi qua lò đúc của những thử thách nặng nề này, được nên tinh ròng hơn". Và khi sự khổ cực càng cay đắng chua chát, chúng ta hãy chạy lại ẩn mình trong cách tay Mẹ Maria như những đứa trẻ nhỏ bị đe dọa bởi con chó dữ là ma quỷ và thưa với Mẹ rằng: "Lạy Mẹ Maria, xin cứu con,

con kiệt sức rồi". Và Mẹ Maria sẽ nâng ta trong cánh tay Ngài, nơi mà con ác thú hỏa ngục không còn thể đuổi bắt chúng ta được.

Vậy đối với những cuộc đấu tranh này, chúng ta hãy có một lòng cậy trông vô bờ vào Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và không có gì có thể làm hại chúng ta được. Đôi khi có thể chúng ta sẽ cảm thấy quay cuồng vì đứng trước cái vực sâu dơ bẩn đang há miệng chực sẵn để nuốt sống chúng ta. Coi như chỉ có một sợi tóc ngăn cách chúng ta với sự sa ngã bất hạnh. Kỳ thực, nếu chúng ta hoàn toàn cậy trông vào Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Mẹ chúng ta, Nữ Vương các nữ trinh, chúng ta sẽ được an toàn trọn hảo. Trong những lúc âu lo nhất, vẫn còn giữa vực sâu và chúng ta một bức chắn vững chắc hơn hết, đó là tất cả tình yêu của Chúa Giêsu, Đức Thánh Quân của linh hồn chúng ta và tất cả tình yêu của Mẹ Maria, Mẹ rất yêu dấu của chúng ta.

(Còn tiếp)



Hân Hoan mừng
LỄ MẸ THIÊN CHÚA
(1 tháng 1 năm 2007)

Bổn Mạng I

- ❖ **Vùng Arlington, TX**
- ❖ **Vùng Sacramento, CA**

Kính chúc Quý Anh Chị vùng **Arlington, TX** và Vùng **Sacramento, CA**, được muôn ơn lành của Chúa và Mẹ trong dịp mừng Bổn Mạng, và trong Năm Mới mỗi người trong gia đình quý anh chị luôn là những người con nhỏ sống trong vòng tay yêu thương săn sóc của Mẹ Thiên Chúa.

Xin toàn thể anh chị em cầu nguyện cho các Anh Chị thuộc vùng **Arlington, TX** và vùng **Sacramento, CA** trong dịp mừng Thánh Sư này.

GDĐC

THÔI ! Còn Chi Nữa Đâu Em !!!

*Bên nhau mấy chục năm rồi
Mình ơi ! Còn nhớ chái hồi ấy không ?
Hai ta nên vợ, thành chồng
Nhớ ngày đám cưới, pháo hồng nổ vang
Niềm vui tràn ngập chứa chan
Trong lòng cảm thấy rộn rang biết bao !
Ngày xưa, em đẹp làm sao !
Nét thơ ngây ấy, anh nào đã quên
Nụ cười trông thật là duyên
Mắt em mơ mộng, ngó hiền như nai
Trải qua những tháng năm dài
Nét duyên, vẻ đẹp, phơi phai dần dần
Nắng mưa dầu dãi tẩm thân
Phủ làn da, nét phong trần ngổn ngang
Giờ nhìn nhau thấy bàng hoàng
Thôi còn đâu nữa, muộn màng rồi em !
Nguyện cầu cho được ấm êm
Ước mong tình mãi trẻ thêm chẳng già
Xin Trời ban phúc hai ta
Hy sinh, chịu đựng, thuận hòa, thương yêu
Gắng tìm đến Chúa từng chiều
Xin Ngài ban xuống thật nhiều hồng ân
Cố mà đổi mới, canh tân
Dù nhau bước nốt đường trần dở dang
Một mai, nếu hưởng Thiên Đàng
Bên nhau "lại được" nghe nàng "lứu-lô".
*Dzuy Cali.**

**Chân thành mến tặng những anh chị kỷ niệm ngày cưới trong tháng đầu năm 2007.*

Chúc Mừng

Kỷ Niệm Ngày Thành Hôn

Tháng 1-2007



Ngày	Tên Anh Chị	Số năm	Ngày	Tên Anh Chị	Số năm
01	AC. Lai Trọng Duy, CA	43	20	AC. Nguyễn Văn Ngọc, CO	58
01	AC. Mai Văn Thân, NY	53	20	AC. Cổ Quốc Cường, TX	11
01	AC. Trần Đình Kế, CA	51	21	AC. Đỗ Đình Tước, MN	40
01	AC. Vũ Văn Cứ, CA	66	21	AC. Phạm Huy Thế, TX	35
01	AC. Vũ Ngọc Thức, NC	47	22	AC. Trần Quang Phục, VA	35
01	AC. Nguyễn Đăng Khôi, TX	38	23	AC. Trịnh Thanh Bình, CA	49
01	AC. Hoàng Thế Vinh, NY	45	28	AC. Trần Kim Sơn, CA	40
01	AC. Phạm Quang Vinh, OK	29	29	AC. Nguyễn Quốc Kha, MA	30
01	AC. Nguyễn Văn Nhất, CA	55	29	AC. Uông Văn Bằng, WA	43
01	AC. Đặng Văn Sản, TX	42	30	AC. Vũ Văn Hợp, Đức Quốc	30
02	AC. Nguyễn Văn Hy, CA	54	31	AC. Phạm Quang Hiến, OK	45
05	AC. Đào Thanh Hải, KS	6			
05	AC. Phạm Dũng, TX	38			
06	AC. Cao Văn Tiền, NJ	33			
07	AC. Võ Thành Trí, TX	37			
08	AC. Lại Ngọc Long, IA	13			
09	AC. Ngô Văn Cứ, OK	41			
09	AC. Nguyễn Văn Trắc, MA	36			
09	AC. Nguyễn Chí Hương, CA	14			
11	AC. Nguyễn Trường Phán, CA	37			
11	AC. Nguyễn Văn Quyên, TX	31			
12	AC. Đỗ Linh, TX	33			
12	AC. Nguyễn Văn Đức, CA	32			
13	AC. Hoàng Đức Trinh, TX	39			
14	AC. Hoàng Văn Ngũ, CA	45			
14	AC. Vũ Văn Dậu, MI	33			
15	AC. Trần Văn Tiến, OK	35			
15	AC. Vũ Văn Tri, CA	54			
17	AC. Phạm Văn Hòa, MI	40			
17	AC. Phạm Văn Bình, TX	37			
18	AC. Đàm Công Vang, MA	23			
18	AC. Phạm Văn Hậu, OK	74			
18	AC. Phạm Văn Tường, CA	51			
19	AC. Nguyễn Văn Nên, CA	44			
19	AC. Đỗ Đức Huyền, GA	38			

Xin Anh Chị Em cùng hợp với những Anh Chị Em mừng kỷ niệm Thành Hôn trên đây để Tạ Ôn Thiên Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse trong dịp này. Chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho các Anh Chị được luôn thăng tiến đời sống Hôn Nhân trong những năm tháng tới.





22. LÁNH NẠN SANG AI CẬP

Sau lễ dâng Chúa Hài Nhi, Mẹ Maria có ý định ở lại Giêrusalem chín ngày để cầu nguyện, và để nhớ lại ơn làm Mẹ Thiên Chúa, cũng như chín tháng Mẹ cưu mang Thai Nhi Thiên Chúa như một Đền Tạm của Ngôi Lời: Hằng ngày, cùng với Thánh Giuse và Chúa Hài Nhi, Mẹ lên Đền Thờ và ở lại đó từ chín giờ sáng cho tới chiều, tại một nơi thấp hạ nhất. Ở đó, nhiều ân huệ mới đã đến làm dịu niềm chua xót của linh hồn Mẹ.

Nhưng đến ngày thứ năm, trong một thị kiến, Chúa phán với Mẹ: "Con không thể ở lại đây hết tuần chín ngày đâu, để cứu Con của con khỏi bị Hêrôđê tìm giết, con phải cùng với Giuse đem Ngài sang Ai-cập". Mặc dầu tin đó thật kỳ lạ, nhưng Mẹ Maria cứ luôn bình thản và tuân phục trả lời: "Lạy Chúa, này con là nữ tì Chúa, xin cứ dùng con làm điều Chúa muốn. Con chỉ xin lòng Chúa nhân từ bao la để mình con phải chịu đau khổ, mà tránh cho Con của con thôi".

Chúa bảo Mẹ hãy trở về nhà trọ với Thánh Giuse. Từ Đền Thờ về, nghĩ đến những khổ sở Chúa Hài Nhi sắp phải chịu, Mẹ đau đớn không sao cầm được nước mắt, nhưng không nói cho Thánh Giuse biết tại lý do nào. Thánh Cả chân thật, nghĩ rằng: Bạn mình đau khổ là tại nhớ

Thần Đô Huyền Nhiệm

Truyện Đức Mẹ Maria

(Tiếp theo)

đến lời tiên tri của ông Simeon. Song không nghĩ vậy rồi thôi, trái lại, Thánh Cả cũng rầu rĩ hết tâm hồn vì thấy Đức Nữ Trinh phải khổ, nhất là không biết rõ Mẹ phải khổ vì lý do nào. Đêm hôm đó, Thánh Giuse trần trọc mãi mới thiếp ngủ được một chút, một thiên thần đến giải thích cho Ngài biết duyên cớ làm Mẹ Maria phải đau khổ. Thiên thần này là Đức Tổng Thần Gabrie lần trước đã đến báo mộng cho Thánh Cả hồi thấy Đức Nữ mang thai. Đức Tổng Thần nói với Ngài trong mộng: "Dậy mau đi. Dậy đem Chúa Hài Nhi và Mẹ Ngài sang Ai-cập lánh nạn. Và cứ ở lại đó cho tới khi nào tôi đến báo hãy về, vì Hêrôđê đang cho tìm giết Chúa Hài Nhi". Ngay lúc đó, Thánh Giuse thức dậy với một tâm trạng vừa bàng hoàng vừa cẩn trọng; Ngài đến báo tin đó cho Đức Nữ Trinh. Lúc ấy Mẹ đang trầm mặc chiêm niệm. Ngài lại hỏi ý kiến Mẹ, xin Mẹ chỉ cho biết phải làm gì để Chúa Hài Nhi và Mẹ bớt phải khổ trong cuộc hành trình gian nan và dài dặc sang nước lạ sắp tới này. Ngài tự nhận mình có hữu thể và có sự sống là chỉ cốt dùng để phục vụ Chúa và Mẹ thôi. Phần Mẹ nhìn nhận rằng: đã được Chúa hậu đãi nhiều ân huệ lắm rồi, nên Đôi Bạn Thánh cứ phải vui tươi mà chấp nhận đau khổ mới đúng nghĩa tôi trung. Mẹ cũng nói: "Chúng ta mang cả Đấng Sáng Tạo vũ trụ đi theo. Có Ngài đâu còn phải là lưu đày, là lánh nạn nữa: Ngài chính là quê hương của chúng ta".

Rồi, cùng với Thánh Cả Giuse, Mẹ nhẹ chân bước đến bên nôi Chúa Hài Nhi Giêsu đang ngủ. Mẹ dịu dàng nhỏ nhẹ nói: "Ôi Con của Mẹ, Con là Con Chiên rất hiền từ, ai là người có thể chắc rằng sẽ giết được Con! Con có quyền huỷ diệt người đó ra hư vô? Nhưng ai mà hiểu được những bí nhiệm của Chúa Quan Phòng? Xin Con cho phép Mẹ cắt ngang giấc ngủ của Con". Mẹ quỳ xuống trước mặt Chúa Hài Nhi, đánh thức và bế lên tay. Hài Nhi Thiên Chúa khóc ré lên, làm cho đôi tình phụ mẫu càng thêm se thắt, song được nhiều công trạng hơn. Nhưng khi Mẹ xin Ngài ban phép lành cho trước khi lên đường, Ngài nín khóc, và rõ ràng giơ tay ban phép lành cho Mẹ và Thánh Giuse, để trợ lực như hai Đấng vừa xin. Lúc ấy đã quá nửa đêm một chút, Thánh Gia tức tốc lên đường, đem theo cả con lừa nhỏ đã mượn từ Naxarét. Mười nghìn thiên thần hiện ra thành hình người thắp tùng ngay; ánh sáng của họ đổi đêm khuya tối đen thành một ngày quang đấng. Ra khỏi Giêrusalem, họ thờ lạy Chúa Hài Nhi trên tay Mẹ và, một lần nữa, quyết tâm phục vụ Thánh Gia.

Đức Trinh Nữ Rất Thánh muốn ghé qua Belem để một lần nữa thăm hang đá, nhưng các thiên thần dẫn đi vòng quanh lối khác, vì thủ hạ của Hêrôđê đang dò xét tông tích Ấu Chúa ở vùng này. Bù vào đó, để mang cho Mẹ một niềm an ủi, thiên thần hộ thủ của hang đá Belem đã mặc hình người đến gặp Mẹ, nói với Mẹ về nơi thánh đó, và thờ lạy Thiên Chúa làm Người đang nằm trên tay Mẹ. Theo lối thiên thần dẫn đưa, Mẹ nhắm thẳng đường qua Hebron. Tại nơi đây gia đình ông Giacaria và

bà Elisave có một trang trại lớn. Ông bà đã rời hẳn thành nhỏ Giuda về định cư tại đây, sau khi sinh hạ Gioan Tiên hô. Mẹ có ý tưởng rẽ vào Hebron cách đường đi không xa lắm để thăm người chị họ. Nhưng Thánh Cả Giuse, vừa cẩn trọng vừa e ngại không muốn chậm đường kéo rơi vào nguy hiểm. Mẹ Maria vâng ý Ngài và xin phép Ngài được phái một thiên thần hầu cận vào gặp thánh nữ Elisave, để báo tin biến cố đang diễn ra và khuyên bà cẩn trọng bảo toàn sinh mạng Gioan.

Được tin, thánh nữ Elisave rất cảm động và tri ân Mẹ. Bà muốn ra gặp Thánh Gia trên đường; nhưng thiên thần cho biết Thánh Gia đã đi khá xa. Thánh nữ liền nhờ thiên thần chào mừng Chúa Hài Nhi và Mẹ Ngài. Mặt khác bà còn sai ngay một gia nhân cấp tốc mang lương thực, vải vóc và tiền bạc theo đường Thánh Gia đi ngay để dâng tặng. Người đó gặp Thánh Gia tại nơi cách Giêrusalem hai mươi giờ đường bộ, trên sông Besor, gần Địa Trung Hải. Thánh Gia tạm dừng chân

tại đây hai ngày, vì Thánh Giuse đã khá mệt, và con lừa nhỏ cũng không còn sức đi được nữa. Mẹ Maria đầy lòng tri ân nhận quà tặng của bà chị họ. Nhưng vì vốn thương xót người nghèo, nên Mẹ đem ngay lương thực và tiền bạc phân phát cho họ. Còn vải Mẹ lấy may cho Chúa Hài Nhi một khăn bọc và cho Thánh Giuse một áo choàng. Trong hai ngày tạm dừng chân tại Gaza, Mẹ cũng làm một vài việc lạ: chữa cho hai người bệnh đã nguy tử được lành mạnh, và trị khỏi một phụ nữ bất toại. Nhất là Mẹ cầu xin Chúa ban nhiều ơn lành xuống linh hồn những người đến tiếp xúc với Mẹ.



Trong cuộc hành trình ngàn dặm này, Mẹ và Con trao đổi với nhau biết bao nhiêu tâm sự êm êm, xướng lên biết bao khúc ca ca tụng Thiên Chúa, và Mẹ được biết bao thị kiến trong trí, nhận được càng ngày càng nhiều những màu nhiệm của Thiên Chúa.

Luôn luôn lo lắng đến Con Chí Thánh mình, Mẹ hay thủ thủ với Chúa Hải Nhi: "Ôi sự sống chí ái của linh hồn Mẹ, Con có mệt nhọc không? Mẹ làm gì được để an ủi Con bây giờ?" Hải Nhi Giêsu thưa lại: "Mẹ ơi, tất cả mọi lao khổ Con đều chịu cả vì Thiên Chúa và vì loài người, nên đều nhẹ nhàng sung sướng, nhất là khi Con chịu cùng với Mẹ như thế này". Đôi lần Chúa Hải Nhi đã khóc một cách u trầm bình thản như một người đứng tuổi. Mẹ Maria rất xúc động. Mẹ nhìn thấy trong tâm hồn Con Mẹ duyên cớ của tiếng khóc ấy chỉ là những vong ân của loài người, nên Mẹ cũng than khóc cùng với Chúa, nựng yêu Chúa, hôn kính Chúa vừa thiết tha vừa tôn kính.

Cứ như thế, Thánh Gia vượt qua hơn sáu mươi dặm đường cô quạnh, không một bóng nhà hay một bóng người, trước khi đến thành Hêliôpôli mà ngày nay gọi là Cairô, thủ đô Aicập. Thánh Gia đã phải chịu rất nhiều đau khổ trong cuộc hành trình này. Tất nhiên là ban đêm phải ngủ ở ngoài trời, không một mái che. Bây giờ còn là mùa đông, sau lễ dâng Chúa Hải Nhi trong Đền Thánh. Đêm đầu tiên, Thánh Gia gặp trong vùng cô liêu hoang vắng mênh mông thật buồn thảm. Thánh Gia bắt buộc phải dừng lại dưới chân một quả đồi. Thánh Giuse lấy áo choàng và mấy cái gậy dựng lên một túp lều nhỏ cho Mẹ và Chúa Hải Nhi tạm trú. Mẹ ẵm Chúa ngồi xuống đất; Chúa Hải Nhi ngủ được một chút, còn Mẹ thức trắng đêm. Thánh Giuse nằm ngay dưới đất, gối đầu trên gói hành lý nhỏ. Các thiên thần mặc hình người đứng vòng quanh hai Mẹ Con rất thánh trong đêm ấy.

Thiên Chúa cũng để cho khí hậu gay gắt xảy ra cộng thêm với nỗi mệt nhọc dặm trường. Một hôm, trong lúc Thánh Gia còn đang rong ruổi hành trình, một trận bão tố rất mạnh nổi

lên. Gió và mưa ào ạt quật lên ba Đấng Thánh hành nhân đến điecc tai mờ mắt. Mặc dầu Mẹ và Thánh Giuse đã đề phòng che đỡ hết cách, Chúa Hải Nhi vẫn bị bão gió hành hạ, đến nỗi Ngài run cầm cập và khóc thét lên y như một trẻ thơ thường khi gặp tai nạn ấy. Trước cảnh tượng nào lòng đó, Mẹ Maria phải dùng đến quyền năng Chúa ban. Mẹ ra lệnh cho bão gió không được gây ảnh hưởng nào đến Thơ Nhi Sáng Tạo, mà cứ quật xuống thân mình. Để thưởng công Mẹ vì tình cảm thương ấy, Chúa Hải Nhi Giêsu lại truyền cho các thiên thần phải che cho Mẹ. Ngay bấy giờ, các thiên thần làm nên một vòm cầu sáng láng che cho Thánh gia, bão gió không chạm tới được. Thánh Gia ở trong vòng cầu đó an toàn và hạnh phúc hơn ở trong một cung điện lộng lẫy nhất. Ôn trợ giúp diệu kỳ này còn tái diễn trong nhiều cơ hội khác nữa.

Rồi lương thực cũng cạn hết mà không biết sắm liệu ở đâu. Lúc đó, Mẹ Maria lấy hết lòng cậy trông khiêm nhượng trao phó mặc Chúa Quan Phòng. Các thiên thần liền đem ra nào nước uống, nào bánh thơm, nào quả ngọt. Trong khi phục vụ Mẹ và Thánh Giuse, các vị xướng lên những bài ca tụng Chúa đã xử tình nghĩa sâu đậm với Đôi Bạn Thánh nhường ấy. Để Đôi Bạn Thánh quên mệt nhọc bởi đường xa và cảnh sa mạc buồn chán, các thiên thần lừa từ núi xa đến những đàn chim vừa có bộ lông sặc sỡ đủ màu, vừa có giọng hót du dương êm ái. Chim đỗ trên vai rồi trên tay Thánh Nữ Đồng Trinh. Chúng vâng lời Mẹ khi Mẹ dạy chúng cảm tạ Thiên Chúa vì đã cho chúng có mặt trong vũ trụ và còn ban của ăn nuôi chúng, mặc dầu chúng không phải làm lụng gì. Chính Mẹ cũng ca lên nhiều ca khúc rất êm ngọt để giải khuây cho Con chí thánh Mẹ, nhìn nhận Ngài là Đấng làm nên tất cả những vẻ đẹp đẽ tráng lệ đó. Các thiên thần còn lần lượt thay nhau hợp giọng với Nữ Vương họ và với loài chim, hoặc cùng nhau tấu vang những khúc nhạc nhịp nhàng, hoà điệu trầm bổng véo von, vừa du dương tâm thần vừa mơn man giác cảm.

Thánh Giuse được tham hưởng tất cả

những nguồn an ủi đó. Tỉnh thoảng, Mẹ Maria còn ý tứ trao Chúa Hài Nhi cho Thánh Cả bồng ẵm, để tăng thêm an ủi cho Ngài. Ngài ghi Chúa Hài Nhi sát vào trái tim, hôn kính chân Chúa và xin Chúa ban phép lành.

Sau nhiều ngày rong ruổi dặm đường trường, Thánh Gia tới đến biên giới Ai Cập. Nơi đây đã có người ở. Nhưng thay vì đưa Thánh Gia thẳng tới Hêliôpôli, các thiên thần lại vâng lệnh Thiên Chúa dẫn vòng quanh nhiều khúc, để Thánh Gia đem đến cho nhiều nơi quan trọng những ân huệ lạ lùng. Vì lý do đó, Thánh Gia phải đi mất hơn năm mươi ngày qua hai trăm dặm đường.

Khi Thánh Gia vào tới một thị trấn nhỏ nọ, Chúa Hài Nhi từ trên tay Mẹ, ngược mắt lên trời, chấp tay lại, cầu xin Cha hằng hữu ban ơn cứu độ cho nhân dân cư ngụ tại đó, những người từng làm nô lệ ma quỷ, thờ những ngẫu tượng dị đoan. Những ngẫu tượng ấy vẫn có quỷ nhập, nói ra điều này điều nọ cho người ta sợ mà tin. Chúa Hài Nhi đã đuổi xua những ma quỷ ấy xuống vực sâu tối tăm hoả ngục, phá đổ các ngẫu tượng, các bàn thờ và cả đền thờ chúng. Mẹ Maria, Đấng Đồng Công tổng quát trong ơn Cứu Chuộc nhân loại, cũng hợp lời cầu nguyện với Chúa để thi hành việc phá đổ ấy; còn Thánh Giuse tán tụng Đấng Tối Cao có quyền phá huỷ việc sùng phụng ma quỷ. Trước hiện tượng đó, người Ai Cập hết sức kinh ngạc. Có rất nhiều người hoảng hốt, chạy ngược chạy xuôi để tìm ra cơ sự. Biết có mấy người ngoại quốc là Thánh Gia vừa đến, họ chạy lại kể lại sự tình. Mẹ Maria là Mẹ Đấng Khôn Ngoan liền lợi

dụng cơ hội đó giảng giải cho họ biết về một Thiên Chúa chân thật mọi người phải tôn thờ, và sự giả dối của những ngẫu tượng dị đoan họ thờ kính. Lời Mẹ nói rất hùng hồn, phong thái của Mẹ rất nhã nhặn, và ân sủng Con của Mẹ ban rất hiệu nghiệm, nên có nhiều người bỏ dị

đoan mà quay về tôn thờ Thiên Chúa. Ma quỷ không những bị xua đuổi ra khỏi ngẫu tượng, còn ra khỏi cả những người nó nhập ám nữa. Một số rất đông bệnh nhân được chữa lành.

Khi tới thành phố Hêliôpôli (thành phố Mặt Trời), trên biên giới vùng Thêbaida, Thánh Gia cũng đánh dấu bằng một quyền năng từ thiện của mình. Ngay lối vào thành, có một cây cổ thụ rất vĩ đại, rườm rà cành lá; người ta rất quý trọng cây đó vì vừa lâu đời vừa đẹp. Ma quỷ lợi dụng, nên đã phái một tên quỷ ở đó để tác quái tác oai. Chúa Hài Nhi vừa xuất hiện, không những tên

quỷ đó phải xô xuống hoả ngục bất thành linh như một quả bóng bị đá mạnh và nhanh như chớp, mà cây cổ thụ đó còn cúi rạp xuống tận đất để chào kính Thánh Gia. Từ đó, lá và hoa quả cây ấy chữa được nhiều người bệnh tật. Nhiều cây khác cũng tỏ lòng tôn kính Đấng Sáng Tạo nó như vậy. Những sự lạ tương tự như vậy còn xảy ra ở nhiều nơi khác, như nhiều tác giả đã nói đến. Chẳng hạn như ở gần Cairô có một cái giếng, Mẹ Đồng Trinh vẫn ra đó kín nước. Nên từ đó, dân chúng trong thành ăn nước giếng đó đã được hưởng rất nhiều ân huệ phần xác.

Khắp nơi trên đất Ai Cập, ma quỷ đều bị khủng bố. Luxiphe hoảng lên vì những tên quỷ



bị đuổi về hoả ngục lên tới một số quá đông. Cầm hồn nung nấu, y lò mò từ hoả ngục lên rảo quanh khắp Ai Cập để tìm cho ra duyên có mối nhục nhã đó. Y chẳng thấy một ai đáng mặt cho y nể, ngoài Đức Maria khủng khiếp từng đánh cho y thất bại nhiều phen. Y trở về kêu gọi chúng quỷ lên giáp chiến một trận với "tên nữ tặc" đó, như chúng vẫn gọi Mẹ. Nhiều quân đoàn quỷ ào ào kéo lên tấn công Mẹ, nhưng chúng hãi hùng khiếp đảm vì không sao đến gần Mẹ được. Một sức mạnh vô địch đã kìm chân chúng cách xa Mẹ ngoài ba cây số. Tuy nhiên, Luxiphe và chúng quỷ cứ ngoan cố quyết đánh, nên một lần nữa chúng lại bị xô nhanh xuống hoả ngục.

Lời Mẹ Huân Dụ

Hỡi con, muốn bỏ tấc cho sự con bất lực không làm gì trả lại cho Thiên Chúa xứng với ân huệ Ngài ban, con hãy dâng lên Ngài Bánh Thánh sống động là Người Con Nhập Thể của Ngài, nhất là khi Ngài ngự trong lòng con dưới hình Thánh Thể. Dâng Bánh Thánh ấy rồi, con lại dâng cho Ngài cuộc sống đau khổ của con nữa, rất vui lòng Ngài. Chính những của lễ ấy làm cho con có thể cộng tác vào việc mở rộng nước Ngài, chinh phục cho Ngài nhiều linh hồn, mà không chán nản khi thất bại. Chính Con Mẹ đã cầu nguyện cho kẻ tìm bắt Ngài khi còn nhỏ bé. Vua dữ Hêrôđê đã bị trầm luân, nhưng hình phạt của ông ta đã được giảm bớt vì lời cầu nguyện ấy.

Biến cố trên đời xảy ra thế nào đi nữa, con cũng phải luôn luôn tin cậy vào Thiên Chúa. Nếu người ta chỉ cần ao ước những gì thật cần thiết thôi. Thật là điên dại khi tin tưởng vào những thụ tạo hèn yếu, chứ không vào Đấng Quan Phòng đã nuôi cả loài chim bé nhỏ. Vì thâm tín như vậy, nên Mẹ không ngại một chút nào trong cuộc hành trình dài sang Ai Cập. Thật là một an ủi lớn lao khi nghĩ rằng ta được phụng sự Đấng duy nhất có quyền tuyệt đối cai trị hết mọi thụ tạo. Cho nên, hỡi con, con hãy yêu thích luôn luôn nói lại lời này: Ai như Thiên Chúa ngự trên nơi cao thẳm mà vẫn nhìn xuống chỗ thấp nhất dưới đất được? Ai như Đấng toàn năng không lệ thuộc một ai, Đấng luôn luôn toàn thắng kẻ thù và giam cầm ma quỷ trong hoả ngục?

Theo Ai ?

Bỏ Thày con biết theo ai?
Đường đời gian khó, tương lai mịt mờ
Bỏ Thày con sẽ bơ vơ!
Không nơi nương tựa biết nhờ cậy ai?
Thày thương con suốt đường dài . . .
Đỡ nâng dẫn dắt con hoài chẳng quên
Thày truyền biển lặng sóng êm
Phong ba bão táp dập dồn sẽ qua
Đời con bóng ngả xế tà
Còn chi mơ ước ngày qua lại ngày
Bỏ Thày biết nói chi đây?
Bao nhiêu buồn tủi đắng cay đợi chờ
Thày thương từng phút từng giờ
Biết bao an ủi đã dành cho con
Bỏ Thày con sẽ héo hon!
Như mùa Thu chết có còn gì đâu?
Đời con đã quá thương đau
Xin cho con kịp bước may theo Thày.

Sao Mai, 04.12.2006

GIÊSU MARIA GIUSE
Con mến yêu
Xin cứu rỗi các linh hồn

LTS: Đây là loạt bài phát trên đài Vatican, trong chương trình tiếng Việt. Xin được đăng lại để chia sẻ với tất cả anh chị em.



ĐƯỜNG THƠ ẤU THIÊNG LIÊNG

Trở nên Chúa Giêsu Ấu Thơ: tuyệt đỉnh của việc tận hiến

Lm Hoàng Minh Thắng

Khi nói tới việc tận hiến rất thường khi chúng ta hiểu đó là chuyện của "ông cha bà phước", của hàng giáo sĩ tu sĩ, hay ít nhất là của các anh chị em giáo dân tận hiến giữa đời, chứ không phải của mọi tín hữu kitô. Nhưng nghĩ như thế là lầm lớn! Thật ra khi nhận lãnh bí tích Rửa Tội chúng ta đã được xúc dầu thánh hiến và thuộc về Thiên Chúa Ba Ngôi. Là thành phần của Dân Chúa, là chi thể Minh Mâu Nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, toàn cuộc sống của chúng ta đã được thánh hiến và tận hiến cho Thiên Chúa. Được chia sẻ nhiệm vụ Tư Tế của Chúa Giêsu Kitô mỗi một tín hữu kitô đều là tư tế của Thiên Chúa trong gia đình và giữa lòng xã hội, để cộng tác với Chúa trong chương trình tình yêu cứu rỗi. Và trước các biến chuyển tiêu cực của tình hình thế giới, trước làn sóng vô thần thực tiễn tràn lan trong xã hội, chương trình tình yêu cứu rỗi đó ngày càng cấp thiết hơn.

Chính vì thế nên nói theo cách diễn tả của người trần thế, đây là lúc tuyển mộ tuyệt hảo những

linh hồn trẻ thơ để cứu thế giới. Thiên Chúa cần đến các "đạo binh hồn nhỏ" để cứu thế giới. Để có thể đối chọi lại thái độ sống kiêu căng ngạo mạn, hận thù và bạo lực đang tàn phá thế giới này, Thiên Chúa cần đến các linh hồn bé nhỏ khiêm cung, tràn đầy dịu hiền và yêu mến. Chính Chúa Giêsu, để thi hành sứ mệnh trọng đại Thiên Chúa Cha giao phó, Chúa đã sống 30 năm tuổi thơ của Chúa "với Mẹ" và không tới 3 năm rao giảng. Chúa chứng tỏ cho mọi người thấy: Chúa thích dùng linh hồn bé nhỏ để làm việc của Chúa. Thời nay người ta cho những con người nhỏ bé là những người ở lề đường, là đồ bỏ. Nhưng Thiên Chúa lại quý chuộng và dùng họ để làm nên những việc vĩ đại. Đó là thứ luận lý của Thiên Chúa: luận lý của "phiến đá bị thợ xây loại bỏ lại trở thành tảng đá góc tường"!

Vậy Mẹ Maria muốn gì nơi từng người trong chúng ta, nếu không phải là dốc toàn lực ra để sống Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng, để duy trì bí quyết nên thánh quý báu này, là Linh Đạo Ấu Thơ? Phải cố gắng thắt chặt "thần tôi" lại, để sống đơn sơ, bé nhỏ, khiêm tốn, có một đức tin sâu đậm sáng suốt hơn để nhận ra Thánh Ý Chúa và hoàn toàn tín thác nơi tình yêu thương quan phòng của Chúa.

** Vâng, chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa rất tôn trọng và mến thương những con người khiêm tốn. Sự khiêm tốn có giá trị cao cả và đáng quý, đến nỗi Thần Khí Chúa đã soi lòng mở trí cho rất nhiều vị thánh tổ phụ, các thánh đồng trinh, tử đạo....hiểu rằng: Một tâm hồn đơn sơ bé nhỏ thì nâng cả vũ trụ lên cao, và tâm hồn bé nhỏ còn cao trọng, đáng quý hơn việc dựng nên cả vũ trụ này nữa. Vì đơn sơ bé nhỏ là tuyệt đỉnh của việc tận hiến. Phải, tuyệt đỉnh của việc tận hiến là trở nên Chúa Giêsu Ấu Thơ, Con của Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse. Chúng ta hãy cố gắng mặc lấy những đặc điểm của Chúa Giêsu Kitô Ấu Thơ.

Trong việc tình nguyện là nô lệ tình yêu của Mẹ, chúng ta hãy nhớ: "Mọi sự của chúng ta là của Mẹ, và mọi sự của Mẹ là của chúng ta". Chúng ta hãy thâm tín và ý thức rằng: Người nô lệ tình yêu tự tình dâng hiến cho Chúa Giêsu và Mẹ tất cả tư tưởng, lời nói, hành động, và đau khổ; dâng hiến hết mọi giờ khắc của cuộc đời, đến nỗi dù làm những việc trọng đại hay nhỏ bé nhất, chúng ta cũng dám nói được rằng: việc ấy là lễ vật tình yêu chúng ta dâng lên Chúa, nhờ tình yêu Mẹ Maria

Trinh Vương thương xót. Chúa Giêsu Hải Nhi sung sướng khi ngự giữa muôn trái tim bé nhỏ yêu thương nồng ấm. Thiên Chúa Ba Ngôi cũng rất hài lòng triu ái quý thương và ban tràn đầy ơn xuống trên những tâm hồn bé nhỏ và người thân của họ.

Vì thế hãy hăng hái, nỗ lực, tươi vui, yêu mến chuẩn bị cho Chúa Giêsu Thơ Bé một máng cỏ trong tâm lòng. Hãy nắm bắt ngay lấy những khí cụ đầy hiệu năng, mà Thiên Chúa và Mẹ Maria ban cho để dọn lòng cho Chúa ngự đến. Hãy trở nên cho Mẹ một Giêsu Bé Thơ và hãy trở nên cho Chúa Giêsu Thơ Bé một trái tim hiền mẫu tràn đầy tình yêu. Để được như thế Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse muốn rằng không một ai trong chúng ta để cho mình bị thần dữ lôi kéo chạy theo ý riêng, sống theo tính kiêu căng tự ái, mà đi trệch ra ngoài Con Đường Thơ Ấu tiến vào trời mới đất mới. Chúng ta hãy cậy nhờ Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse để hân hoan, tươi vui, tung tăng đi kiếm thật nhiều hoa tươi quả đẹp và những món quà kỳ thú đầy sáng kiến do tình yêu thấm thiết thân thương của trái tim chúng ta, để chuẩn bị đón mừng Chúa Giêsu Thơ Bé, mà Mẹ sẽ đặt vào máng cỏ tâm lòng tin yêu ngây thơ trong trắng của chúng ta.

** Vâng, bên máng cỏ Chúa Giêsu Hải Nhi Thơ Bé, cùng với Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đầy phúc đức và Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa, cùng toàn thể Chư Thần Thánh, Cha Thánh Giuse tín cẩn và cung kính thờ lạy Thượng Ý quyền năng, thánh hảo nhiệm mầu, ngập tràn yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa Ba Ngôi đã ngỏ ý lệnh truyền đặc phái Cha Thánh, là tôi tớ khiêm hèn, tín trung của tình yêu nhân hậu vĩnh cửu Người, lên đường, hướng dẫn, yêu thương, bảo bọc các "bé thơ măng non" của Thiên Đàng. Cũng như xưa kia khi Chúa Giêsu Thơ Bé bắt đầu đời sống trần gian đã phải đương đầu với bao nhiêu

nghịch cảnh đau thương, đầy gai góc cheo leo, thì đã có Cha Thánh là Thần Sứ bênh đỡ, bảo vệ Người, nhất là trong cuộc lẩn trốn qua Ai Cập. Ngày nay Cha Thánh cũng được Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Chí Thánh của Ngôi Lời Nhập Thể đặc phái đến để bênh đỡ các tâm hồn nhỏ xíu trên Con Đường Thơ Ấu Thiên Liêng, chống lại mọi hiểm nguy đe dọa, bách hại, khủng khiếp và vô cùng ác hại của thần tối tăm đang dốc toàn lực vây hãm, lùng kiếm để vồ bắt, cấu xé các con trẻ thơ ngây. Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Chí Thánh của Ngôi Lời Nhập Thể

đặc phái Cha Thánh đến để gìn giữ tâm hồn ngây thơ trong trắng của những kẻ bó mọn, khỏi làn khí tanh hôi đầy xú uế dơ bẩn ám độc; đồng thời vì là những bé thơ cưng yêu của Chúa, nên họ được Cha Thánh bảo trì, nuôi dưỡng cho khỏi chết đói.

Chính vì thế nên là những tâm hồn nhỏ, chúng ta phải thật ngoan hiền để Cha Thánh Giuse đặt chúng ta lên chiếc đà cao vạn năng kỳ diệu là "Giêsu Hải Đòng Ấu Thơ Vĩnh Cửu", để

tất cả chúng ta sẽ được nâng nhẹ và tung bay theo suối nguồn ơn thánh mãnh liệt của Đấng Vô Biên bất tận. Chiếc đà nâng đó được coi như lưng cao ráo, êm ái và vững chắc của con lừa đã nâng đỡ Mẹ Chúa Trời và Chúa Giêsu Ấu Thơ trên đường lánh nạn. Và suối nguồn ơn thánh mãnh liệt ám chỉ sức mạnh phi thường của Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta nằm trên cánh tay và trong cung lòng dịu hiền của Mẹ Chúa Trời, thì luôn có Cha Thánh Giuse bên cạnh. Người cầm tay nựng yêu, nhẹ nhàng đỡ nâng, ôm ghì, xiết chặt chúng ta trong vòng tay mạnh mẽ nhiệt nồng và âu yếm của Người, để tất cả chúng ta được an toàn trong đêm tối, giữa mưa gào, gió thét...nhất là để ngăn ngừa chặn giữ cho chúng ta khỏi nhiều tai họa bất thần ập tới trên đường dẫn về Nhà Chúa.

** Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Cha



Thánh Giuse tận diệt mọi đau khổ, khó khăn, cực mệt và bi thiết... trong đời sống chúng ta, nhưng rõ rệt chỉ có nghĩa là: nếu tự đáy lòng chúng ta thực tâm muốn trở nên một "Ấu Nhi Mãng Non" của Nước Trời Vĩnh Cửu, thì chúng ta sẽ được một cuộc sống đầy an bình nội tâm, tươi vui thoải mái trong ơn thánh tràn đầy, sẽ chạy nhanh mà không run rẩy, sẽ đi lâu mà sẽ không bao giờ ngã quỵ... Chúng ta sẽ được sự phù trợ vô biên kịp thời và kín múc được nghị lực tại suối nguồn vô tận.

Khi sống Linh Đạo Bé Thơ và bước đi trên Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng là chúng ta đang được điểm phúc diễn tả cách sống động hình ảnh tuyệt đẹp của Chúa Giêsu Ấu Thơ, được lấy ý Mẹ Maria làm lẽ sống của cuộc đời. Ý Mẹ là của ăn, mà chúng ta không ngừng tìm kiếm, yêu mến, tin tưởng để phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa Cha toàn năng. Ôi, nếu chúng ta biết Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse mong mỏi chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu Bé Thơ biết chừng nào! Đặc biệt Cha Thánh Giuse mong muốn chúng ta hãy sống với Mẹ Maria như Chúa Giêsu Ấu Thơ Ngôi Lời Nhập Thể, không rời xa Mẹ một giây, tìm mọi dịp để làm vui lòng Mẹ. Đồng thời sống với nhau như những trẻ thơ, hiền lành, dễ thương, nhường nhịn nhau, dành phần hơn cho nhau, không thù vặt, không ganh tỵ, giận hờn, nhưng luôn quên mình để cho gương mặt của Chúa trong tha nhân được nhận ra, đề cao và được yêu mến. Nếu muốn sống Linh Đạo Ấu Thơ để trở nên giống Chúa Giêsu Thơ Bé, chúng ta hãy tìm đọc tất cả những bản văn Kinh Thánh và các sách vở tài liệu thiêng liêng nói về sự bé nhỏ, khiêm nhường, nói về Linh Đạo Thơ Ấu Thiêng Liêng, để suy gẫm, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần giúp sức và thực hành mỗi ngày. Nếu có dịp tiếp xúc với các em nhỏ, chúng ta hãy học nơi các bé những bài học sống động về tinh thần thơ ấu và áp dụng vào phạm vi siêu nhiên. Đặc biệt chúng ta hãy chiêm ngưỡng và học bài học bé nhỏ khiêm nhường nơi Chúa Giêsu Ấu Thơ, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse, khi lần hạt Mân Côi, khi chiêm ngưỡng các Ngài trong hang đá khó nghèo Mùa Giáng Sinh này. Được như thế là chúng ta hiểu Mâu Nhiệm Nhập Thể Nhập Thể và Linh Đạo Ấu Thơ của Chúa Giêsu Bé Thơ vậy (TTTATL 40, 43, 42, 34, 38, 51, 53, 31, 32, 33, 46, 47, 49).

VUI CƯỜI

241 Mày đâu phải kẻ thù tao

- Thiếu nhi/bác ái/Nếu ai tát má này

Sau khi nghe bài Phúc âm trong lễ chiều: "Ai tát má này hãy đưa cả má kia chp nó tát", Tèo ra cuối nhà thờ thử liền. Hấn tát Tí nảy lửa. Bị tát bất ngờ, Tí phản công mãnh liệt. Hai đứa đánh nhau chảy máu mũi.

- Tại sao mày dám tát tao?

- Tao nghe bài Phúc âm ai tát má này...tao thử coi mày có thực hiện BPÁ không, nhưng mày đã chống cự tao.?

- Nhưng mày đâu phải kẻ thù tao, mày là bạn tao mà, tao đánh lại thì đâu có phản lại Phúc âm! Mày đánh tao tao phải đánh lại chứ.

Yêu Kẻ thù

Ông mục sư, một hôm thấy ông Say là tín đồ của xứ ông đang lè nhè. Mục sư nói:

- Ngày ông Say, ông phải coi wishky là kẻ thù của ông mới được. Lúc nào ông cũng thích nó, nó sẽ làm cho ông chẳng ra gì: làm cho ông nghèo, làm cho ông lẫn lộn, là cho ông chửi và đánh cả vợ con.

- Thưa mục sư, Chúa không nói là phải yêu thương kẻ thù sao? tôi mới nghe trong bài Phúc âm mà., vì thế tôi yêu rượu whisky lắm, nó là kẻ thù tôi.

- Mục sư đáp ngay: Chúa bảo ông yêu kẻ thù, tôi cũng nhắc lại như vậy, nhưng tôi có bảo ông nuốt nó đâu.

242 Lỡ rồi còn đâu

- CN 26 TN/C Lc 16,1-13/Tiền bạc

Người ta kể: Có cha xứ đang bận rộn dọn bài giảng cho Chúa nhật tới. Bỗng nghe có tiếng chuông cửa reo. Hăm mình đứng lên ra mở cửa. Chán quá, cha gặp một bà lão. Cha xứ nghĩ bụng: chắc bà này lại xin tiền bạc gì đây. Cha xứ nhanh trí chỉ cho bà qua nhà các sơ bên cạnh để các sơ giải quyết cho bà.

Mấy hôm sau các sơ kể lại chuyện: có một bà lão già mới đây tặng cả gia tài của bà cho nhà dòng đáng giá cả triệu bạc.

Cha xứ thở dài, gãi đầu, tự phàn nàn: lỡ rồi còn đâu.

SINH HOẠT GIA ĐÌNH

GIA ĐÌNH ARLINGTON, TX

Hôm nay Chúa Nhật sau cùng của năm Phụng Vụ Lễ Kính Chúa Kitô Vua, chúng em cùng nhau đến nhà anh chị Tiến trong ngày cuối tháng 11 tháng các linh hồn, mới 4 giờ chiều các anh chị đã đến khá đông làm em thắc mắc không biết tại sao lạ vậy, và lạ thật vì có Anh Đỗ Thái Hòa, Cha Xứ của chúng em đi công tác trở về Giáo Xứ để cùng thân nhân dâng Lễ giỗ cho Ông Bà Cố và tổ tiên nên anh em đến sớm hơn chương trình để gặp và hàn huyên trong những ngày xa cách, bao nhiêu lời thăm hỏi của từng anh em làm anh Hòa trả lời hết người này tới người kia quên mất cả giờ khai mạc buổi họp, cho tới 5 giờ 30 chúng em đã đến đầy đủ và bắt đầu nguyện kinh và Thánh Lễ cầu cho Tiên Nhân và các Linh Hồn trong Đại Gia Đình Đồng Công được Anh Hòa dâng Lễ hôm nay thật sốt sắng, cùng với lời nguyện Giáo Dân cầu cho Anh Cả và các Anh trong Dòng ở Việt Nam .

Sau Thánh Lễ chúng em quây quần nghe thư của Anh Đặc Trách , và cùng nhau lắng nghe một đoạn trong đề tài Phúc cho Lòng Trong Sạch. Anh Hòa cho chúng em những lời Huấn Đức trong tư tưởng về tháng các Linh Hồn và Ngày Lễ Chúa Kitô Vua. Sau phần Huấn Đức, Anh cũng cho biết những tin tức về Anh Cả ở V.N. và những thay đổi trong Dòng trong những ngày qua, Sau phần Huấn Đức chúng em bàn về việc tổ chức mừng Lễ Quan Thầy Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày đầu năm Dương lịch, Anh em trong gia đình đã hoạch định một chương trình thật chu đáo. rồi tất cả anh em cùng ký vào Thiệp Chúc Mừng Giáng Sinh và năm mới thật nhộn nhịp, vừa ký vừa lấy đồ ăn mà Anh Chị Tiến khoản đãi thật vui vẻ. Cảm ơn Anh Chị .

GĐĐC. SAN JOSE, CA

Quanh đi quẩn lại đã đến tuần thứ ba của tháng, GĐĐC San Jose quý anh chị lại tụ họp nhau tại Trung Tâm Công Giáo Nữ Vương các Thánh Tử Đạo để sinh hoạt yêu thương nhau trong tình huynh đệ, yêu thương nhau không khác chi nhân tình, gặp lại nhau như Ngưu Lang Chức Nữ, Ngưu Lang Chức Nữ một năm mới gặp nhau một lần, còn chúng em GĐĐC San Jose nhờ Chúa và Mẹ Đồng Công thương cho gặp nhau một tháng một lần thế mà cũng cảm thấy như lâu ngày mới gặp lại.

Đi vào buổi sinh hoạt Anh Vũ, Trưởng Vùng chào mừng quý anh chị và xin mời quý anh chị đứng lên hát bài ca Chúa Thánh Thần xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn buổi sinh hoạt được tốt đẹp và dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Xin Mẹ nhắc nhở quý anh chị đến sinh hoạt mỗi ngày một thêm đông và phát triển thêm cho GĐĐC của Mẹ.

Kế tiếp anh chúc mừng quý anh chị có ngày kỷ niệm thành hôn và anh đọc lại bài của anh Đặc Trách Joseph M. Kim Ngân trong tờ Thánh Gia (Phúc Cho Ai Có Tâm Hồn Hoà Bình). Sau đó chúng em chia sẻ năm câu hỏi gợi ý.

1. Thứ tội nào gây nên những sự mất bình an trong gia đình và trong cộng đoàn nhất? Có cách nào để sửa lại được không?

Anh Hoè và Anh Vũ nói, tội nói hành gây ra ngọn lửa ghen ghét chia rẽ trong cộng đoàn, nói hành đã phá vỡ biết bao gia đình không hàn gắn lại được, nói hành làm mất danh gia người khác, nói hành giảm sút đức thương yêu mất niềm tin tưởng nhau, ghen tương, hung dữ lừa gạt, nóng nảy. Muốn sửa đổi phải ghét điều dữ chọn điều lành, tha thứ, chúc lành thực hành lời Chúa, trở nên giống Chúa và yêu thương anh em mình.



Anh chị em vùng Springfield, Missouri mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm, 08/12/2006, Bồn Mạng.

2. Anh chị nghĩ có bao nhiêu thứ bình an? Nó có cấp bậc không?

Quý anh chị trả lời có nhiều thứ bình an, bình an không có cấp bậc, phải có nhiều đức tính, một gia đình sống trong bình an là mẫu gương sáng cho những người chung quanh, sự bình an trong cộng đoàn là kéo dân ngoại về với Chúa, trong cộng đoàn phải yêu thương nhau phải cùng nhau hợp nhất làm việc trong tình con thảo dưới áo từ bi của Chúa, Đức Mẹ.

3. Những người giàu có, những người ở địa vị cao, những người được mọi người khen ngợi . . . có được sống bằng an không?

Anh Lê góp ý có những trường hợp người giàu, có bình an vì họ biết sử dụng đồng tiền của họ đúng cách. Chẳng hạn như nhà Tỷ Phú Bia Giục giàu có, nhưng ông đem tiền của của ông để giúp đỡ người nghèo. Anh Phán góp ý giàu có mà sống

tinh thần đạo đức biết yêu thương biết cho đi thì cũng có sự bình an, bình an trong tâm hồn bình an trong cuộc sống và phải luôn luôn cầu nguyện, cầu nguyện với Đức Mẹ. Những người có địa vị cao ít khi họ được sống bình an, họ phải tính toán lo toan, nhưng dù địa vị nào mà xúc phạm đến Thiên Chúa thì không thể có sự bình an, chỉ có lẽ luật Chúa là con đường đưa tới sự bình an.

4. Những người làm sứ gia hòa bình luôn luôn được người ta ca tụng? Họ phải trả những giá như thế nào?

Quý anh chia sẻ, những người làm sứ gia hoà bình luôn luôn được Chúa chúc phúc, được người ta quý trọng, như Mẹ Thánh Têrêsa Calcuta, hằng ngày Mẹ và các chị trong dòng ra ngoài để gom góp những người bệnh tật đói khổ săn sóc và cho ăn, một ngày kia có một vị Linh Mục đến thăm nhà Dòng của Mẹ, thì Mẹ đã đưa vị Linh Mục đó

đến một căn phòng để thấy các Soeurs của dòng đang lau chùi những người bệnh tật, ghê lở, hôi hám. . . Mẹ đã hạ mình xuống để hầu hạ những kẻ bé mọn nhất. Họ phải trả giá là phải hy sinh, có khi họ phải trả một giá rất đắt là hy sinh cả mạng sống mình nữa, bị tù tội, bị bắt bớ,

5 . Làm cách nào để có sự bình an tâm hồn?

Phải luôn luôn cầu nguyện. Chúa phán "Nước Trời ở trong lòng anh em" (Lc, 17.21). Hãy tìm về Thượng Đế là Nguồn Sống, là Tình Yêu và Chân-Thiện-Mỹ, thì đời bạn sẽ được bình an hạnh phúc.

Anh Phán đề nghị mình có thể chia ra từng tổ theo Zipcode. Để tiện việc gọi mời nhau đi họp, ai có xe thì hy sinh chở những người không có xe, đi thăm quý anh chị trong nhóm đau yếu, của từng nhóm để chia sẻ, chị Thọ yêu cầu đến thăm anh Đệ và anh Chương.

Buổi sinh hoạt kết thúc, quý anh chị quý xuống đọc Kinh Cầu cho phần tử GĐĐC và cầu cho các linh hồn . Mọi người vui vẻ chia tay hẹn gặp nhau tháng tới.

GIA ĐÌNH HOUSTON, TX

Cả gần 2 tuần lễ đầu tháng 12, năm nay, vùng Houston trời lạnh lâu liên tục, và lạnh hơn bình thường, có nghĩa là nhiệt độ ban đêm sắp sỉ zero độ. Có lẽ vì thế mà buổi họp tháng 12 không đông "dữ dội" như các lần trước. Không đông không có nghĩa là không hào hứng. Đúng vậy, hôm nay ai cũng thích thú nghe câu chuyện anh chàng nợ bị đau khổ quá sức, anh năn nỉ Chúa cho phép anh thay đổi cây thánh giá khác. Chúa đành cho anh đi lựa một cây thánh giá khác cho vừa sức, vừa vai anh, và vừa ý của anh. Sau một hồi lâu chọn lựa rất kỹ càng vì anh biết đây là cơ hội hiếm có. Rồi anh chàng hí hửng chạy đến và thưa với Chúa rằng anh đã tìm được một cây thánh giá rất vừa vặn với vai của anh. Chúa mỉm cười bảo với anh ta rằng: "*Cây thánh giá mà con ưng ý lại chính là cây thánh giá mà con đã bỏ đi lúc nãy.*"

Qua câu chuyện trên chúng ta thấy rằng hãy chấp nhận đau khổ của mình, đừng than van, đừng đòi thay đổi vì Thánh Phaolô và Thánh Barnaba đã

Anh chị em vùng Houston, Texas trong ngày sinh hoạt vùng, Tháng 12/2006



khuyến các tín hữu: "Chúng ta phải trải qua nhiều đau khổ mới được vào Nước Thiên Chúa." (TĐCV 14:22) Nhưng làm thế nào để có thể chấp nhận đau khổ của mình, của gia đình mình? Trong buổi sinh hoạt tại nhà anh chị Định-Hương, quý anh chị GĐĐC đã đồng ý là hãy theo gương Chúa Giêsu mà vác thánh giá của mình. "Một viên đá mà không chịu đục đẽo, đánh bóng thì người thợ xây không thể dùng để xây được" (Lời chia sẻ của anh Đặc Trách trong bài "Bị Bách Hại vì sự Công Chính.") Hãy sống phó thác. Hãy dùng chữ "chấp nhận" hơn là "chịu đựng", và tránh than van, trách móc và chỉ làm khổ thêm cho chính mình và những người gần gũi với mình.

Sau phần chia sẻ đề tài: "Bị Bách Hại vì sự Công Chính", quý anh chị được anh Đức trình bày về đề tài: "Rước Lễ bằng Tay Phược hay Đại Họa?" Quỳ gối rước lễ trên lưỡi là hành vi cao trọng nhất để tôn thờ Thiên Chúa, rất đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ. Chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng không chấp nhận việc rước lễ bằng tay. Ngài đã phát biểu trong bài giảng ngày 1/3/1989 tại nhà thờ Thánh Danh Mẹ Maria ở Roma rằng: ". . . Một lần nữa, tôi báo cho anh chị em đang dưới mọi hình thức chống lại Chúa. . . chẳng hạn như việc rước lễ bằng tay ở đây trong giáo phận tôi đã bị cấm. . . Hỡi anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, chỉ có việc rước lễ trên lưỡi và quỳ gối là được phép, tất cả những gì du nhập và truyền bá bởi người ngoài đều bị cấm. Tôi nói điều này với anh chị em trong tư cách là Giám Mục của anh chị em."

Tại Việt Nam linh mục Bernado Đệ sinh 1944, thụ phong linh mục 1972, gốc giáo phận Cần Thơ. Ngài thuộc phong trào linh mục tận hiến cho Mẹ Maria của linh mục Stephano Don Gobbi. Cha Đệ đồng thời là linh hướng cho PT Hồn Nhỏ VN. Ngài đã hai lần đại diện cho một số linh mục thuộc các GP miền Nam đạo đạt lên Đức Hồng Y Tụng là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục VN năm 1999-2000 xin cho giáo hữu được rước lễ trên miệng và bái gối trước Minh Thánh Chúa. Ngài cũng đã sưu tầm và thực hiện một số tài liệu căn bản của giáo hội về vấn đề này cũng như về tổ chức Tam Điểm. Ngài đã được về với Chúa ngày 18/10/2004 đứng như Hồn Nhỏ Teresa Nhi kể trong tập "Tiếng Nói Đời Sau" rằng vào ngày 21/9/2004 Mẹ cho biết sẽ cất cha Bernado về trước khi những khó khăn xảy đến.

Vì không có đủ thời gian, và vì tính chất tế nhị của đề tài như thắc mắc: "Tại sao việc rước lễ bằng tay đã và đang vẫn được các nhà thờ Công Giáo cho thi hành?", và: "Quyết định cuối cùng về vấn đề trên của giáo hội như thế nào?" Cho nên quý anh chị đồng ý tạm hoãn phần trình bày của anh Đức, những anh chị nào muốn tìm hiểu thêm sẽ liên lạc với anh Đức sau buổi họp.

Trong phần học hỏi các thông điệp của Đức Mẹ gửi cho toàn thế giới, anh Giao đã đọc thông điệp của Mẹ như sau: "Hôm nay giáo hội mừng lễ của ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphaelen. Hỡi các con ưu ái của Mẹ, đây cũng là lễ của các con, vì các thiên thần Chúa có vai trò rất quan trọng trong chương trình chiến thắng của Mẹ, đây là vai trò của các Ngài. Theo mệnh lệnh của Mẹ, các Ngài điều khiển trận chiến ghê sợ chống lại Satan và các thần dữ. Trận chiến này đặc biệt xảy ra trên lãnh vực tinh thần có nội ứng và theo binh pháp của hai vị đối đầu nhau. Đó là Người Nữ mặc áo mặt trời, và con rồng đỏ. Nhiệm vụ của Tổng Lãnh Thiên Thần Grabrien là mặc mã giáp Thiên Chúa trong các con. Nhiệm vụ của Tổng Lãnh Thiên Thần Raphaelen là băng bó vết thương cho các con. Và nhiệm vụ của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae là bênh vực các con khỏi những tấn công đáng sợ của Satan vì nó đang cuồng nộ giận dữ các con. Đó là lý do tại sao các Thiên Thần Chúa có vai trò quan trọng trong trận chiến đang xảy ra, và các con phải luôn luôn sống với các Ngài."

Câu Hỏi Gợi Ý Chia Sẻ

(Tiếp theo trang 2)

1. Tại sao lòng ước ao nên hoàn thiện thường không được người ta để ý tới hay bị quên lãng đi ?
2. Ước ao nên thánh là kiêu ngạo?
3. Hằng ngày mỗi buổi sáng Anh Chị thường có những quyết định làm những gì để làm đẹp lòng Chúa?
4. Làm cách nào để có một lòng khát khao nên thánh mạnh mẽ?
5. Những gì làm ngăn trở sự nên thánh?



THÔNG CÁO

*O/v Các khoá tĩnh huấn
trong năm 2006*

Văn Phòng Gia Đình Đồng Công sẽ tổ chức hai khóa tĩnh tâm (32HK & 33HK) theo những ngày giờ và địa điểm như sau:

1. KHÓA 32HK TẠI CARTHAGE, MO

Thời gian từ 5:00PM ngày Thứ Năm, ngày 28 tháng 6 tới ngày 2:00PM ngày 01 tháng 7 năm 2007, tại Nhà Chi Dòng, Carthage, Missouri.

2. KHÓA 33HK TẠI RIVERSIDE, CA

Thời gian từ 5:00PM ngày Thứ Năm, ngày 05 tháng 7 tới ngày 2:00PM ngày 08 tháng 7 năm 2007, tại Divine Word Missionary, Riverside, California.

Xin toàn thể anh chị em cố gắng xếp sắp công việc để có thể đến tham dự. Việc tham dự những khóa tĩnh huấn này rất cần thiết cho việc thăng tiến đời sống cá nhân và gia đình..

Carthage, ngày 21.11.2006
Văn Phòng GĐĐC

PHÂN ƯU

Văn Phòng Gia Đình Đồng Công
vừa nhận được tin:

**Ông Cố Anton
Nguyễn Văn Tế**

Thân Phụ của Anh Phanxicô Xaviê
Nguyễn Văn Mỹ, Syracuse, NY mới tạ thế
tại Dalat, VN, ngày 25 tháng 11 năm 2006.
Hưởng thọ 89 tuổi.

Anh Giuse Maria

Bùi Bá Kỳ

Tận hiến tại Nhà Mẹ Việt Nam

Phu Quân của Chị Nguyễn Thị Bình, Den-
ver, CO, mới tạ thế ngày 01 tháng 12 năm
2006. Hưởng thọ 75 tuổi.

Cụ Maria

Nguyễn Thị Khen

Thân Mẫu của Chị Maria Mai Thuý Nga
và Chị Maria Mai Thuý Hằng, Riverside,
CA, mới tạ thế ngày 14 tháng 12 năm 2006.
Hưởng thọ 72 tuổi.

Cụ Giuse

Lâm Thế Thận

Thân Phụ của Chị Maria Lâm Thị Thê,
Sacramento, CA mới tạ thế, ngày 27
tháng 12 năm 2006. Hưởng thọ 84 tuổi.

*Toàn thể Gia Đình Đồng Công xin thành thật
phân ưu cùng Anh Chị Mỹ-Phương, Chị Bình,
AC. Thuởng-Nga, AC. Chánh-Hằng và Chị
Thê, cùng các tang quyến.*

Xin các anh chị GĐĐC khắp nơi dâng lời
cầu nguyện cho linh hồn Laurensô và linh
hồn Giuse Maria chóng được hưởng phúc
cùng Chúa và Đức Mẹ trên nơi vĩnh phúc.